



De Sp@tter

1 oktober 2024

www.kv-flevo.nl

info@kv-flevo.nl

[facebook.com/kvFlevo Hoorn](https://facebook.com/kvFlevoHoorn)

redactie: Ingrid van Laere, ivlaere@xs4all.nl

toercie: Bart Meilink: bart.flevo@kpnmail.nl 06 – 53820987
Marvon Rood roodoranje@quicknet.nl 06 - 13221324

NIEUWS VAN DE TOERCOMMISSIE

Nog maar één avondtocht en dan zitten we al weer in de donkere maanden. Maar overdag is er ook veel mogelijk. Sowieso zijn er mensen die op zondag en maandag om 10.00 uur bij Flevo in de kano stappen voor een uurtje of anderhalf. Maar ook de rest van de week is er vaarwater beschikbaar, nodig elkaar uit via de app of bespreek op vrijdagavond in de kantine 'n tochtje, dag en tijd af.

Kv Edam op bezoek Foto: Marvon Rood



De georganiseerde tochtjes voor de komende 2 maanden.

Vrijdag 4 oktober

De Lichtjestocht

Wie versierd zijn kano het mooist? Action weet raad! En na afloop gezellig nog even in de kantine 'n voorproefje voor de wintercompetitie, poolbiljarten, tafeltennissen en klaverjassen.

Vertrek 19.00 uur

Zondag 6 oktober

De Snerttocht

Dit jaar 2 tochten met 'n andere pauzeplek waar ook koffie en koek te nuttigen valt.

- De korte tocht: (8km) geschikt voor alle Canadees- en kajakvaarders die het graag kort houden. Deze gaan naar de natuurspeeltuin in Berkhout waar de pauze is.

- De lange tocht: (17 km) gaat via Bobeldijk, dierenbegraafplaats, Berkhout, De Goorn, Avenhorn (pauzeplek bij trailerhelling) en via Grosthuisen terug naar Flevo.
- Na afloop: lekkere nazit met heerlijke “Snert” (Erwtensoep) etc. in de kantine

Vertrek 10.00 uur

Zaterdag 12 oktober

CleanUp Hoorn in onze wijk!

En wij van Flevo, Hup! in de kajak en/of Canadees met grijpertjes

CleanUp! in ons kanorondje Vuilvissen

Start 10.00 uur Jij ook ?

Zondag 20 oktober

Het Amsterdamse bos. (15 km)

Vertrek 9.00 uur uit Hoorn.

Maandag 28 oktober

Middelie, langs Purmerend en Edam. (20 km)

Vertrek 9.00 uur uit Hoorn.



Vogeltrek boven de Mijzenpolder oktober 2021

Foto : Marvon Rood

Zondag 3 november

Mijzenpolder (12 km)

Vertrek 10.00 uur uit Hoorn

Zondag 17 november

Streekbos (12 km)

Een tochtje naar en door Enkhuizen.

Vertrek 10.00 uur uit Hoorn

Let op!!!

- Controleer de diverse apps voor tussentijdse nieuwtjes of wijzigingen.
- Neem zelf altijd iets te drinken en te eten mee, soms is er geen terras open.
- Stem je kleding af op de weersvoorspelling.

DE RAZENDE BOL

René Opstals



Via Peddelpraat maakte ik op zondag 1 september 2024 mijn allereerste Zeekajaktocht vanaf het Kuitje, de Marinebasis van Den Helder, naar het eiland Noorderhaaks (De Razende Bol).

11:00 verzamelen, voorstellen en briefing. Onno en Fred waren onze ervaren relaxte zeekajakgidsen. Dat gaf vertrouwen waardoor iedereen zich prettig voelde en er extra motivatie was voor de tocht. Omdat er windkracht 5+ stond zeiden Onno en Fred dat we de Noorderhaaks niet konden bezoeken. Natuurlijk jammer maar veiligheid staat absoluut voorop.



Klokslag 12:00 zat iedereen in de kajak en gingen wij als een speer stroomafwaarts richting Marsdiep. Al vrij snel zagen wij een zeehond die gelijk weer onderwater ging en ook kwam er een melding op de Marifoon dat de Marineonderzeeboot de haven ging verlaten. Volgens mij waren ze een matroos vergeten want ze maakte al snel een draai van 180 graden waardoor wij redelijk dichtbij kwamen.



Eenmaal aangekomen vlakbij de Teso-haven werd er nog even met elkaar overlegd over de oversteek naar Noorderhaaks. De golven zagen er mooi uit en gezien de ervaringen met het eerste stuk met verschillende stromingen was het vertrouwen groot genoeg om met vier kajakers alsnog naar de Razende Bol te varen. Dat was supergoed nieuws.

De Teso-boot was net vertrokken dus konden wij er mooi achterlangs, koers op 320 graden NW op mijn kompas en peddelen maar. Door de stroming en oostenwind drijf je diagonaal weg daarom moesten wij deze koers even aanhouden. Rechts van de Razende Bol lag een boei dat voor even ons richtpunt was. Alleen bij het zuidelijke punt mag je aan wal. Aan de noordkant zag je een heleboel zeehonden liggen. Even de camera uit de waterdichte tas om de onderzeeër vast te leggen en gelijk ook wat mooie herinneringen. Nog een bakkie koffie en een broodje en na een korte pauze maken wij de oversteek naar Huisduinen. Als je naar de overkant kijkt dan denk je, dat is niet zo ver. Maar door de stroming, mooie golven en wind kost het aardig wat inspanning. De zon was goed aanwezig dus de regenjas ging uit en na de opkikker tijdens de pauze konden we aan het slotstuk te beginnen.



Foto's in dit verslag zijn van René

De terugweg langs de kustlijn had alles in zich qua natuur elementen. Stroom mee, van opzij, wind tegen en wederom uitdagende golven dus stevig peddelen geblazen. Het allerlaatste stuk was erg rustig en rond 17:00 kwamen wij weer voldaan en veilig terug bij de auto's. Fijn om deze onvergetelijke tocht samen met Hans en andere kajakkers te mogen doen.

NIEUW OP DE WEBSITE

Kanosport op bezoek bij KV Flevo

"Kanosport", ons bondsblad voor kanovarend Nederland was op bezoek bij onze vereniging. Joke Damen en Edwin Hoorn ontvingen hen en werden uitgebreid geïnterviewd. Mocht je geen kanosport ontvangen hebben dan kun je dit artikel nog nalezen op onze website.

[Lees hier het artikel](#)

Rondje Marsdiep en zeebeessies



Foto: James Hallworth

Onder de indruk van het verslag van René?

James Hallworth maakte drie dagen later met een andere gids en compleet andere weersomstandigheden dezelfde tocht wat weer heel andere ervaringen opleverde.

Eenmaal op het water heb ik het gevoel dat ik in een wasmachine vaar, niet vanwege de wind (er is vandaag amper een zuchtje wind) of golven (evenmin als de wind) maar vanwege het samenkomen van wateren uit de Noord- en Waddenzee, 'Helsdeur' heet dit stukje water. Het is heel bijzonder om dit voor het eerst mee te maken en even wennen na slechts een paar minuten op het water.

Lees zijn verslag verder op onze website.

[Lees hier het complete verslag](#)



Foto: James Hallworth